

STORIES

BEHOORT BIJ PANORAMA

18 SEPTEMBER 1941



WAT DE BAAS KAN, KAN IK OOK...

(Tekening B. ten Hove)



Elfje Duizendschoon was mooi, heel mooi. Daarover waren al de andere elfjes het eens. Maar ze was niet lief, dat wist ook iedereen. Duizendschoon was trots en kattig. Van alles moest ze het beste en het mooiste hebben. En als ze ergens zin in had, hield ze niet op voordat ze het in haar bezit had.

Toen de elfenkoningin een nieuw kleedje had van sneeuwwitte bloempjes met zilver-lovertjes, moest Duizendschoon beslist zo'n zelfde jurkje hebben. En nu hadden de andere elfjes goed praten, dat het helemaal niet te pas kwam, om je hetzelfde te kleden als de koningin. Dat hielp allemaal niets. Duizendschoon kreeg haar jurk. Een andere keer haalde ze het in haar hoofdje, om haar vleugeltjes te veranderen. Ze hadden een zachte glans, als het mooiste hemelsblauw. Maar Duizendschoon wilde ze plotseling groenig hebben, glanzend groen zoals het water van het vijvertje in de kabouter-tuin. En ze zeurde zo lang, totdat ze toestemming kreeg om naar het land van Prinkenstein te gaan. Daar woonde een duizendkunste-

naar, die alles kon en dus zeker ook haar vleugeltjes zou kunnen verven. Het was een heel verre reis. En toen Duizendschoon na ongeveer een jaar weer terugkwam, waren haar vleugeltjes inderdaad zacht groen en glanzend als het water van de vijver.

„Zeker, het is prachtig,” zeiden de andere elfjes, „maar het hemelsblauw was toch ook mooi.”

Nu dachten ze, dat Duizendschoon voorlopig wel tevreden zou zijn. Maar dat hadden ze lelijk mis. Op een mooie zomernachtspeelden de elfjes bij het beekje in het bos. Het was een warme dag geweest, maar nu was het heerlijk koel. De halve maan stond lachend te glanzen en de sterretjes twinkelden van plezier.

„Hè, wat zijn die sterretjes mooi,” riep een van de elfjes, „net prachtige diamantjes.”

„Ja, dat is zo,” zei Duizendschoon. „Ik wil zo'n sterretje hebben, dat daar, dat grote.”

Al de elfjes begonnen te lachen. „Wat wil jij nu met een sterretje doen?” vroegen ze.

„Zo, zo, elfje Duizendschoon, wil jij mij hebben?” lachte het sterretje....

„O, dat weet ik nog niet. Maar ik wil het hebben en ik ga het dadelijk halen ook.”

Roef, weg was Duizendschoon. Ze wickte omhoog in het zilveren maanlicht en nog lang zagen de andere elfjes haar vleugeltjes glan-



Ze balde haar vuistje....

zen hoog in de lucht. Het was één hele tocht voordat Duizendschoon bij de sterretjes was. „Nu gauw het sterretje plukken,” dacht ze, „en dan weer vlug naar beneden.” Maar dat was eerder gedacht dan gedaan.

„Zo, zo, elfje Duizendschoon, wil jij mij hebben?” lachte het sterretje, „maar ik laat me niet pakken door zo'n grillig, hebzuchtig elfje. Of dacht je dat soms?”

„Ik wil je hebben,” riep Duizendschoon en ze stampte met haar voetje op een wolk.

„Goed, goed,” zei het sterretje, „pak me dan maar.”

Met een schot het weg, pilsnel tussen de andere sterretjes door. En het elfje er achteraan. Het werd een wilde jacht door het luchtruim. Al de hemellichamen



keken verbaasd en nieuws-
gierig toe.

„Op zij, op zij,” gilde
Duizendschoon. Met haar
vleugeltjes en lang jurkje
kon ze niet zo makke-
lijk overal tussendoor
als het sterretje.

„Haast je maar
niet zo,” lachte
de maan, „je
haalt het toch
niet.”

O, wat werd
het elfje toen
boos. Woedend
schopte ze naar
de grinnikende
manesikkel.

„Au, au!” Ze
stiet haar voet
heel hard aan een uitstekende
punt. Wat deed dát pijn. En nu
werd ze nog uitgelachen ook. Ze
balde haar vuistje en het leek wel,
alsof ze de maan op haar gezicht zou
gaan timmeren. Maar toen dacht
ze er aan, dat het sterretje zo een
hele voorsprong kreeg. En haastig
vloog Duizendschoon weer verder.

Natuurlijk zou ze het sterretje
nooit inhalen. Maar koppig hield
ze vol, want ze wilde haar zin
hebben. De hele nacht duurde de
jacht door de lucht. Maar toen
’s morgens, in alle vroegte, de zon
te voorschijn kwam, waren alle
sterretjes bij toverslag verdwenen.

„Hè,” riep Duizendschoon,
„waar is mijn sterretje nu?”

„Jouw sterretje,” zei de zon,
„geen enkel sterretje is van jou.
Ze zijn allemaal van mij, begrepen?
Als ik te voorschijn kom, gaan al
de sterretjes slapen. En ik zal
zeker niet verklappen, waar hun
bedjes staan.”

„Hè toé, lieve zon, vertel me
waar ze zijn?” vleide het elfje. En
het ging dicht naar de zon. „Als
ik aan haar stralen ga hangen en
blijf zeuren, krijg ik mijn zin wel,”
dacht Duizendschoon en ze vloog
tot vlak bij de zon.

„Pas op, pas op,” riep die nog,
„pas op, ik ben gloeiend heet.”

Maar het was al te laat. Het
elfje verbrandde haar mooie, groe-
ne vleugeltjes aan een zonne-
straaltje. En omdat ze nu niet meer
vliegen of zweven kon, tuimelde ze
holder-de-bolder naar beneden. Ge-
lukkig viel ze in het zachte mos
aan de oever van het beekje. In
het water zag ze de kleine stompjes
van haar verbrande vleugeltjes
en ze begon te schreien van spijt
en schaamte. Zo veel en zo lang
hulde Duizendschoon, dat haar
gezichtje er lelijk van werd. Niets
bleef er van haar vroegere schoon-
heid over en het elfje was dood-
ongelukkig. Toevallig kwam toen



Toen de volgende morgen een kabouter
voorbijkwam....

juist de goede bosfee voorbij en
hoorde wat er gebeurde van.

„Nieuwe vleugeltjes kan ik je
niet geven,” zei ze, „een elfje, dat
door eigen schuld iets van haar
schoonheid verliest, kan ik het
verlorene niet teruggeven. Wel
kan ik je veranderen in een mooi
bloempje, als je dat wilt.”

„Goed,” zei Duizendschoon,
„dan wil ik een hel-rood anemoon-
tje zijn.”

En het gebeurde zoals ze ver-
langde. Even raakte de bosfee
haar aan met een toverstokje en
daar stond tussen al de witte
anemoontjes in het bos een prach-

tig rood bloempje. Het stak boven
de andere uit en keek trots en fier
recht omhoog naar de blauwe
lucht. Nu Duizendschoon een
bloempje was, was ze nog veel te
verwaand om zich op te houden
met die gewone, witte bos-ane-
moontjes. De fee merkte het en
schudde misprijzend haar hoofd.
„Wat een onhebbelijk schepsel-
tje,” zei ze, „we hoeven er heus
geen medelijden mee te hebben.”

Toen het avond werd en al de
bloempjes haar kelkjes sloten, bleef
het rode anemoontje onbeweeglijk
staan.

„Je moet sluiten,” fluisterden
de buurtjes, „de nacht begint,
zie je dat niet?”

Maar ze kregen niet eens ant-
woord.

„Ik doe, wat ik wil,” dacht het
elfje, „en ik heb met jullie niets
te maken.”

En koppig hield ze haar blaadjes
wijd uitgespreid. Ook toen de
nacht duister en koel werd en er
plotseling dikke regendroppels vie-
len. „Ik sluit toch niet,” dacht ze
maar steeds eigenwijs. En toen de
regen steeds harder hamerde op
de tere bloemblaadjes, ja, toen was
het te laat. Een voor een braken
ze af en vielen slap en misvormd
op de grond.

Toen de volgende morgen een
kabouter voorbijkwam en de kale
stamper zag staan, brak hij het
stengeltje af en gooide het in de
beek. En hij hoorde niets van het
korte snikje waarmee elfje Dui-
zendschoon stierf. SPARLA

★
OM TE
KLEUREN
★



(Tekening Lette)



TOMMIE'S AVONTUREN

DOOR PIET BROOS



Reus Kronkelbaard gaf aan een van zijn bedienden bevel om de kist waarin Tommie en Achmed zich verborgen hadden naar boven te brengen.



't Was een heel karweitje en Tommie en Achmed dachten ieder ogenblik dat de kist zou vallen. Als dan het deksel open vloog!...



...waren ze er gloeiend bij. Maar gelukkig voor hen bracht de knecht de kist goed over. Toen de deur weer gesloten was sprongen Tommie en zijn vriendje te voorschijn.



De prinses, die eerst verbaasd stond te kijken, kreeg weer hoop en ze vermaande de twee jonge helden om erg voorzichtig te zijn. Tommie haalde een vijl te voorschijn.



Daarmede vijlde hij de ijzeren staven van de gevangenis stuk. Door het klotsen van het zeewater en het fluiten van de wind, merkte niemand er wat van.



Toen namen ze de lakens van het bed, knipten er een paar gaten in voor de ogen en daarmee was hun spookkleding klaar. Want Tommie had een fijn plan bedacht.



Zodra het donker was geworden, kropen ze door het raampje en waren spoedig in spookkleding gehuld, op weg naar de kamer van Kronkelbaard. Tommie vroeg een kandelaar.



De eerste wachter, die de twee zag aankomen, schrok zich een bult. Zijn haren gingen recht overeind staan en in een oogwenk was hij weg. Spoken, hu, daar moest hij niets van hebben!



Ook de andere kasteelbewoners gingen op de vlucht, zodra zij de witte, geheimzinnige gedaanten zagen. Tommie en Achmed liepen de trap op, die naar Kronkelbaard's kamer leidde.



BONT ALLERLEI

(Tekeningen Latte)



KRUISWOORDPUZZLE

Woordjes in te vullen volgens
bijaande gegevens.

Horizontaal:

1. Afkorting van bruto. Twee medeklinkers.
3. Oppervlaktemaat.
4. Soort verdikt sap.
6. Na komt zonneshijn.
7. Toespraak.
8. Lichaamsdeel.
12. Bloedbuisje.
13. Omgekeerde volgorde van: en andere. Twee klinkers.

Verticaal:

1. Het laken was niet lang, maar vrij
2. Zuivere.
3. Zeeplantje.
4. Afkorting van grote. Twee medeklinkers.
5. Door die ene goal was de ... ten minste gered.
8. Deel van een jaar.
9. Soort gedicht. Het woordje is te vormen uit de letters D E en O.
10. Veertiende en vijftiende letter van het alfabet.
11. Vocht.

CHT	LU	EN	EEN
BET	VO	DE	TI
HA	DAN	ER	IN
ND	GEL	DE	IN

SPREEKWOORDPUZZLE

Kunnen jullie het spreekwoord ontdekken, dat in die 16 hokjes verborgen is? Ieder hokje bergt twee of meer letters van het spreekwoord, dat begint in het hok met het vierkantje en eindigt bij het zwarte puntje.

1.	.	A	.	.	T
2.	.	A	.	.	T
3.	.	A	.	.	T
4.	.	A	.	.	T
5.	.	A	.	.	T
6.	.	A	.	.	T
7.	.	A	.	.	T
8.	.	A	.	.	T
9.	.	A	.	.	T
10.	.	A	.	.	T

A-T-PUZZLE

Hier is 'n lijstje van tien woordjes, waarvan de tweede letter een A is en de laatste een T.

Het zijn allemaal zelfstandige naamwoorden.

De betekenis der woorden luidt aldus:

1. Schildersgereedschap.
2. Sportartikel.
3. Lekkernij.
4. Spoed.
5. Plaats waar druk gehandeld wordt.
6. Soort broodje.
7. Vaartuig.
8. Speciaal stukje karton.
9. Maand.
10. Sloot.

Oplossingen vorig nummer

CLOWNPUZZLE

S T A
S T E R K
O O E A
K R A N S
M I A

R-D-PUZZLE

1. BAARD
2. PAARD
3. WOORD
4. KOORD
5. HAARD
6. MOORD

ZOEKPLAATJE

Het plaatje één kwartslag naar links draaien, dan zie je 't varkentje rechts boven in de boom zitten.

RAADSELRIJMPJES

De vier jaargetijden. Zomer.
Paraplu.

OOK EEN PUZZLE

Jan Onderwater
Bovenkerk.



Lieve deugd, wat ben ik lek!
Nee, dat zijn geen praatjes.
Tel eens even voor de mop;
meer dan twintig gaatjes.
Als je me vol water giet,
mij, de allerlekste,
Komt er toch geen druppel uit,
Dat is nog het gekste.

* * *

Weer een tik! Weer een tik!
Wat een dartel ding ben ik!
Al die tikken zijn mijn kansen
Om nog harder te gaan dansen.
Van mijn kleuren naast elkaar
Zie je een grijze streep nog maar.
En een kuiltje in de grond
Wijst het plekje, waar ik stond.

GRAPJASJES

WAT WE KUNNEN DOEN MET
ALLERLEI STUKJES KARTON



ETENDE GIRAFFE



MATROOS
MET
BOOTJES



PADDEN-
STOELN-
ZOEKER



D
A
N
S
E
R



VOGEL
MET
NEST



DE GOOCHELAAR



DE MAN DIE
HAAST HEEFT

(Tekeningen Latte)

STIJL

VOORZITTER REBELLEN VAN DE **GEEFT RAAD! CLUB**

